

Ledenuitstapje Oisterwijk 2017

Zo'n 80 leden hadden zich ingeschreven voor het uitje van 2017. Het programma zat weer goed in elkaar: koffie met gebak of warme wafel. Daarna een rondrit langs Oisterwijkse parels met de Parel Express, pannenkoeken eten (met een drankje of een ijsje toe) en daarna een toeristische route terug naar Eindhoven. De koffie en de pannenkoeken mochten we nuttigen in pannenkoekenhuis "de Ontdekking" en was voortreffelijk. De weersvoorspellingen voor 23 juli waren goed, die voor 30 juli wat minder. Helaas ging dit jaar het pechduiveltje beide keren mee en dat zorgde ervoor dat het uitje soms wat minder voorspelbaar werd.



De eerste zondag had de Express een lekke band waardoor we wat later aan de pannenkoeken konden. Maar de Parel route was mooi en er zaten veel leuke restaurantjes tussen. De pannenkoeken en het drankje toe (veel wilden in plaats van een drankje een ijsje) gingen er goed in. Henk L. stak zijn tafelgenoten de ogen uit met zijn grote en rijk gevulde pannenkoek. En op de terugweg zat er een fout in de routebeschrijving naar Eindhoven zodat die wat langer duurde dan gepland. Desondanks was het de 23e, mede dankzij het weer, een geslaagde dag.

Op de tweede zondag reed de Parel Express helemaal niet. De derde wagen (voor rolstoelen) was kapot en het treintje zelf remde soms wel en soms niet. Reden voor de bestuurder om er niet mee te gaan rijden. Overwogen werd een ander treintje in te zetten, maar dat was al in gebruik. Tijdens het wachten maakten diverse mensen gebruik van de schommels die buiten hingen en Ad gleed zelfs door de buis van de glijbaan (paste net!). Uiteindelijk werd het compromis: we gaan de route rijden met de Witte Raaf bussen. De gids van het treintje ging mee met de eerste Raaf-bus en zo konden we toch alle pareltjes zien. Helaas zonder commentaar van de gids. Daarmee werd het uitje een echte verrassingstocht. Ter compensatie bood de gids nog een extra drankje aan in de voormalige leerfabriek KVL in Oisterwijk (waarin o.a. Robèrt van Bekhoven, Meester Patisier en Meester Boulanger, gevestigd is). Helaas gesloten. Even bellen en er werd een plek gevonden in het Bezoekerscentrum Groot-Speijck van Natuurmonumenten in Oisterwijk waar ook een winkeltje was. Terug naar de pannenkoeken (waarvan het geheim achter slot en grendel lag) die we ons goed lieten smaken. En het ijsje erna was ook niet verkeerd. De route naar huis verliep zonder verder incidenten. Hierdoor waren de deelnemers van de tweede zondag, de 30^e juli, het eens: **HET WAS EEN GEWELDIGE DAG!!!**

En de regen? Het meeste viel toen we binnen zaten en buiten viel het meeste ernaast. Kortom, dat mocht de pret niet drukken.

